

Liefste papa van de hele wereld
Woorden schieten ons te kort om de leegte te beschrijven
Maar wees niet verdrietig, je zal voor altijd in ons hartje blijven
Nu ben je ver weg maar tegelijk dichtbij
Och man, wat hadden we toch geluk met een papa zoals jij
Vlieg nu maar rustig tussen de wolken daarboven
Alles komt goed, dat gaan we je beloven

Florian, Robine en Mattijs



Je mag vandaag om me huilen
omdat ik er niet meer ben
als je morgen maar om me glimlacht
omdat ik er was

Koen

Na een moedige strijd nemen we afscheid van

Koen Van Coillie

Geboren te Oostende op 15 augustus 1968
en overleden te Gent op 17 december 2020.

De afscheidsplechtigheid vindt plaats op 24 december om 11u30 in beperkte kring.

Deze plechtigheid kan gevolgd worden via livestreaming:
<https://crematoriumwestlede.livestream.fdesigner.eu/login>

Logincode: KoenVanCoillie

De asurne van Koen krijgt een plaats in een voor hem vertrouwde omgeving.

Rouwadres: Rouwcentrum Ter Meersen, familie Koen Van Coillie, Meersstraat 170, 9070 Heusden

Digitaal condoleren kan via: www.condoleances.be/koenvancoillie

Koen blijft voor altijd in het hart van

Florian, Robine en Mattijs Van Coillie

zijn kinderen

Georges en Bernadette Van Coillie – Thysen

zijn ouders

Ingeborg Maes en Dirk Audenaert

de moeder en pluspapa van zijn kinderen

An Van Coillie en Luk Van Sand, Willem en Thea

Toon en Carol Van Coillie - Durieux, Paulien, Margot en Victor

Tom en Els Velghe - Van Coillie, Milan, Timo en Zoë

Marc en Leen Guelinckx - Van Coillie, Jolande en Emma, zijn petekind

zijn zussen en broer, schoonzus, schoonbroers, neven en nichten

Met dank aan de dokters en de verpleegkundigen van de diensten

Hematologie en Radiotherapie van het UZ Gent.

Bijzondere dank aan de familie en vrienden die de laatste jaren een grote steun waren.